

Venrayse wegkruisen

Houten kruis met houten corpus tegen een buitenmuur van Het Schuttersveld. Dit is het voormalige „hagelkruis" dat voor de oorlog op de hoek Hoenderstraat - Hagelweg stond, ter hoogte van het huidige Ceci-liapad. Volgens de voorhanden literatuur werd de naam „hagelkruis" gegeven omdat daar bij de biddagen en St. Marcusprocessies gebeden werd tot afwering van hagel-schade, misgewas enz. Maar een andere lezing zegt dat deze kruizen geplaatst werden op een punt waar drie of vier wegen tesamen kwamen; maar evengoed met de intentie bespaard te blijven van hagelschade in de landbouw. Tenslotte in vroegere tijden zouden armen en behoeftigen „onder een hagelkruis bedeeld worden".



Houten kruis aan de voormalige tuinmuur van het Patersklooster, op het parkeerterrein bij de Kruuze. Wellicht een herinnering van de Hof van Zeven Smarten welke zich achter deze 'muur — destijds met traliehek — bevond. Bij het herstel van de oorlogschade en de reconstructie van de Oude Oostrumseweg werd de hoge Patersmuur gesloopt. De Zeven Staties werden langs de Paterskerk geplaatst (Leunseweg) waar inmiddels een tableau verdwenen is.

Het is deze maand (mei 1981) precies 30 jaar geleden dat de Smartenhof werd geopend.