

Brand in het St. Oda kapelletje

In het St. Oda kapelletje is j.l. vrijdagmiddag een verwoed binnenbrandje geweest. Over de oorzaak daarvan tast men nog in het duister.

Mogelijk is, dat een brandende kaars in aanraking is gekomen met een plastic bloemenbak. Geregeld worden hier de laatste jaren, door verzorger Gerrats, geofferde kaarsen aangestoken. Deze bevinden zich achter de tweede smeedijzeren poort, en aangenomen werd dat alles veilig stond.

Het is niet uitgesloten, dat er iemand met een lange stok de brandende kaars omver geduwd heeft of brandbaar materiaal op de kaars heeft geworpen. In ieder geval moet het zwart geblakerde kapelletje een grondige schoonmaakbeurt ondergaan en zal een kwast met verf weer voor een goed aanzicht moeten zorgen. Gelukkig heeft het St. Oda beeld, dat afgeschermd is met plexiglas, geen schade opgelopen.

Het Oda-kapelletje is door de Woningbouwvereniging Noord-Limburg „geadopteerd”.

WERKEN UW STREEK

DE OPLOSSING



Alle inzenders hadden het deze keer bij het rechte eind. De oplossing van ons raadsel van afgelopen week is het St. Oda kapelletje aan het eind van de Hoenderstraat in Venray. Uit de inzendingen trokken wij als gelukkige winnares: mevrouw Vonk, Langeweg 80, 5801 XZ Venray. Namens het Venrayse Trompetter-team: hartelijk gefeliciteerd. U krijgt een bloemstuk/bloemetje thuisbezorgd door Bloemsierkunst Semperflorens, Stationsweg 14 Venray.

Afgaande op de legende van de Schotse koningsdochter St. Oda, bestond Venray al voor het jaar 726. St. Oda werd blind geboren, maar genas op het graf van Lambertus in Luik. Later vestigde ze zich in Venrade, het tegenwoordige Venray en de overlevingsverhaal dat zij daar door jonkers werd lastig gevallen, waarop zij naar Weert vertrok. Op de heuvel tussen Ray en Merselo keek zij nog eens om naar het dorp en smeekte God om Venray te sparen voor brand en pest. Deze heuvel werd daarom later 'de berg van het omzien' genoemd. Oda stief in St. Oedenrode, maar een kapel in Venray herinnert nog aan haar verblijf. Geflankeerd door knoestige boomstammen prijkt het goed onderhouden en witgekalkte kapelletje in de bosrijke omgeving aan het eind van de Hoenderstraat. Een historische plek in Venray. Volgende week weer een nieuw raadsel in De Trompetter.