

* — Tusschen de bosschen aan den binnenweg van Venray naar Merselo ligt het kapelletje van de H. Oda. Ontelbare ooglijders en vele wandelaars richtten er hunne schreden heen, en geen wonder dat er nog al wat geofferd wordt. Dit wisten zeker ook degenen, die een dezer nachten beproefd hebben het offerblok te verbreken, wat hun evenwel niet gelukt is. Zoo 't schijnt hebben zij toen getracht, door stokjes met pik aan door 't gleufje te steken, de centen machtig te worden, want die stokjes werden 's andendaags nog gevonden.

Verlooch Nieuwsblad, 24 november 1899