

Herstel van onze kapellen

Verschillende buurtverenigingen hebben in de laatste maanden, met of zonder hulp van Venray Vooruit, goed werk verricht met de restauratie van onze wegkapellen en kruisen, die dikwijls door de oorlog en door de ouderdom veel geleden hadden. Zo hebben we o.m. de restauratie beleefd van de St. Jozefskapel op de Leunse weg en hebben we de vernieuwde kapel van St. Oda kunnen bewonderen, om van de andere nog niet te spreken.

Toch is nog lang niet alles klaar, nog veel wegkruisen moeten worden hersteld en opgeknapt en verschillende kapellen moeten hoognodig gerestaureerd worden.

Ditmaal is de beurt aan St. Antonius die al jarenlang in Halfweg verschoonen gaat in het kleine kapelletje onder de bomen. Het dak is kapot, de beschildering oud en verweerd en het is daarom dat de buurt verzocht wordt a.s. Maandag in café Creemers om 8 uur te verschijnen om eens een plan op te stellen om St. Antonius „mit ut kiendje” een waardiger woonplaats te geven. Vooral nu deze heilige in verband met de negen Dinsdagen in het middelpunt van de belangstelling staat, wordt een grote opkomst verwacht, terwijl alle verweerders van deze goede heilige ook hun steentje kunnen bijdragen.

4 Maart 1950

Kerkklokkenwijding in Merselo

Vorige week arriveerden in Merselo twee nieuwe klokken, die de parochianen aan de kerk van Johannes de Doper geschonken hebben als compensatie voor de in oorlogstijd geroofde.

Zondag werden ze in een eenvoudige plechtigheid door Pastoor Bodt gewijd en zij ontvingen daarbij de namen van Maria en Johannes.

In de loop van de week zijn de klokken door de Fa. Fritsen uit Aarle-Rixtel, de gieters van deze klokken, in de toren gehangen. 4-2-50

Herstellingen

Deze week is men begonnen met het herstel van de Oude Oostr.weg, die van een betumlaag wordt voorzien.

In de Veldstraat worden verder de puinhopen opgeruimd, waardoor de ratten-ellende voor een groot deel tot het verleden zal behoren.

Verder is men druk bezig met de aanleg van een nieuwe weg over het industrieterrein aan de Maasheeseweg. Het St. Anthoniuskapelletje te Halfweg zal binnenkort, dank zij de voortvarendheid van de buurt, ook geheel gerestaureerd worden. Het geheel zal ongeveer een halve meter opgehoogd worden, zodat het kapelletje iets hoger komt te liggen dan de weg.

Mét de restauratie zal binnenkort begonnen worden. 11-8-50

St. Annakapelletje

In navolging van de plannen, die door verschillende buurtschappen zijn gemaakt tot restauratie van de kapellen rond Venray, hebben de bewoners van Merselo deze week besloten het vernielde St. Annakapelletje in overleg met de Schoonheidscommissie van Venray Vooruit weer op te bouwen. 1 april 1950

29 JULI 1950

Inwijding Kapel op het Desselke.

Op het oude Desselke en het nieuwe St. Jorisplein is Zondagmiddag door de H.E.W. Heer Deken W. Berden de nieuwe kapel van St. Joris met enige plechtigheid ingewijd.

Deze nieuwe kapel, die geschonken is door het Aannemersbedrijf Nelissen, is versierd met twee glas-inloodramen, voorstellende de Mexicaanse priester-martelaar Miguel Pro en de patroon der Grote Kerk, St. Petrus Banden. Verder staat op een eenvoudige sokkel het St. Jorisbeeld van gobakken klei, wat het Architectenbureau Magry en Lerou weer aan de gemeente aanbood.

Het was de heer L. Nelissen, die in een korte inleiding de Heer Deken verzocht dit kapelletje in te wijden en het dan aan de gemeente overdroeg.

De Heer Deken verrichte de inzegening, waarna Burgemeester Janssen de aanbieders van dit zinvolle geschenk hartelijk dankte en op zijn beurt weer de kapel aanbood aan het Kerkbestuur.

Dr. Veraart vestigde dan in zijn rede de aandacht van de gehele Venrayse jeugd op dit intieme kapelletje, waarin de grote voorgangers en voorbeelden voor de jeugd een waardige plaats gekregen hebben. Alle drie zijn strijders voor Christus geloof, alle drie vechters voor de verbreiding van Christus Rijk op aarde.

Spreeker hoopte en vertrouwde, dat de jeugd van Venray, aan wier zorg deze nieuwe kapel is toevertrouwd, in deze donkere tijden dit grote voorbeeld mogen blijven volgen, opdat zij opgroeien als mensen voor idealen, waar de maatschappij wat aan heeft.

Ondanks het niet bepaald prettig weer, was er nog veel belangstelling, niet het minst van de Venrayse jeugd, die hier wel een zeer zinvol en rijk geschenk heeft ontvangen.

Eind goed, al goed...

Heden Zaterdagmiddag zal in Merselo met enige plechtigheid het St. Annakapelletje weer voor het publiek worden opengesteld.

Zoals bekend, is deze kapel onder auspiciën van Venray Vooruit gerestaureerd. 10 Juni 1950

Vandalisme!

Het beeldje van St. Joris in de nieuwe kapel op het Desselke, heeft het sinds de inzegening nogal moeter kunnen. Al eens losgerukt van zijn voetstuk en verplaatst, miste het beeldje een dezer dagen de kop, die men later terug vond op de Langeweg. Men onderzoekt nu wie hieraan debet is. 28 OCTOBER 1950

17 Juni 1950

Veldkapel aan 't Overbroek gerestaureerd.

Wat er leefde in onze voorouders, leeft nog steeds in onze mensen van deze tijd: godsdienstzin en godsvrucht. We kennen zoveel devoties tot bepaalde heiligen. In de loop der eeuwen hebben we een keur van gebeden geërfd, maar nog een andere erfenis hebben ze ons nagelaten. Godsvrucht, als het ware gegroeid uit de grond waarop ze woonden. Hun godsvrucht uitgebeeld in steen. Zo staan ze bij tientallen langs de weg, de veldkapellen, in ons mooie Limburg.

We zouden het kunnen noemen „contactpunten” van de werkende en ploeterende mens op deze aarde met de hemel en hun beschermers daar boven.

Het is een dierbare erfenis, die we hebben. De oorlog en de tijd hebben er velen beschadigd, maar wat onze voorouders uit godsvrucht hebben opgebouwd, wordt door ons uit godsvrucht hersteld. Zo wordt door het volk de eene kapel na de andere gerestaureerd.

OVERBROEK heeft zijn kapel van Sint Antonius Abt en Sinte Barbara. De eerste wordt aangeropen als beschermers van het vee, de tweede als patrones voor een zalige dood.

Ook deze kapel, die reeds een 500 jaar op deze plaats staat, werd door de bewoners der buurt hersteld en verfraaid.

Nieuwe beelden, gemaakt door de kunstenaar van Dongen zullen a.s. Zondag in het kapelletje worden geplaatst. De pastoor der parochie zal de beelden wijden. Jong Nederland, Jonge Garde, Bruidjes en Fanfare zullen de plechtigheid opluisteren, welke om twaalf uur aanvangt.