

Beeld Antonius Abt in trek bij boeren

Door Toine van Corven

ASTEN • Naarmate mond- en klauwzeer het zuiden van het land nadert, krijgt heiligenbeeldgieter Martien van Dam (44) uit het Brabantse Asten het alsmaar drukker met het maken van beelden van Antonius Abt, de patroon van het vee, ook wel bekend als Sint Antonius-met-het-varken.

Boeren uit de wijde omgeving hopen dat met de aankoop van de gipsen schutpatroon het besmettelijke virus uit hun buurt blijft. Dat ze allemaal bij voor-malig tegelzetter Van Dam uitkomen, is geen toeval, want hij is naar zijn zeggen nog de enige in Nederland die heiligenbeelden giet.

„Er komen hier mensen die mij gewoon vertellen waarom ze een Antonius willen, aan anderen zie ik het aan hun gezicht. Sommigen zij zo emotioneel dat ze er niet over kunnen praten”. De beeldjes worden in een speciale nis in of aan een buitenmuur van de varkensstal geplaatst. „Iemand vroeg me of ik Antonius Abt van beton kon maken, vanwege de weersinvloeden. Nee, zei ik, zet hem maar aan de zuidkant”. Tussen beelden van allerlei an-

dere heiligen, heeft Van Dam drie modellen van Antonius Abt uitgesteld. Het grote Zeeuws-Vlaamse model loopt minder goed dan het kleine Brabantse, is zijn ervaring. Alles bij elkaar heeft hij intussen zo'n zeventig beelden verkocht, evenveel als normaal in een heel jaar. Geholpen door zijn drie zonen, giet Van Dam de beelden in latex mallen die hij maakt van originele oude beelden. Heiligenbeelden zijn sowieso weer behoorlijk populair, vooral onder jongeren. „Een tijdje terug was het een rage bij studenten om een heiligenbeeld als kapstok te gebruiken”.

Antonius Abt (250-356) leefde als kluizenaar in Egypte. Alles wat hij had gaf hij had aan de armen. De duivel, die probeerde hem in verzoeking te brengen, verscheen in de gedaante van een varken. Om die reden wordt Antonius Abt steevast met een big aan zijn voeten afgebeeld. Hoe het precies zat met Antonius en het varken, weet Van Dam niet. „Egypte? Daar eten ze toch geen varkensvlees?” Antonius Abt wordt volgens hem ook wel afgebeeld met helmkruid. „Schijnt te helpen tegen blaren”. (Trouw)

Dagblad de Limburger 30-3-2001