

Stichting Venray Monumentaal

Koester uw Monument



Deze week: monument van devotie. Het Schuttersveld, Venray-centrum. Dit kruis met het houten corpus waarvan Het Schuttersveld eigenaresse is, bevindt zich in de tuin aan de Westsingelzijde. Het corpus komt van het voormalige kruis dat hier vroeger in deze buurt stond. Het kruis heeft enige jaren in het bejaardenhuis gehangen en voordat het weer de buitenlucht zag is het door Gussen Wie uit Leunen grondig

gerestaureerd. Het werd opnieuw bevestigd aan een houten kruis met luifel en afgewerkt met lood om het originele beeld door weersinvloeden te beschermen. In vroeger tijden zouden armen en behoeftigen onder een dergelijk kruis bedeed worden. Op biddagen en St. Marcusprocessies werd er gebeden om gespaard te blijven voor hagelschade en misgewassen e.d. Vroeger plaatste men een kruis op een punt waar drie of

vier wegen bij elkaar kwamen om bespaard te blijven voor hagelschade in de landbouw.

Kent u ook zo'n beeldbepalende monumentale plek in Venray of een van haar kerkdorpen? Wilt u reageren of wilt u ons een goede (digitale) foto ter beschikking stellen? Deze kunt u sturen naar het : secretariaat, Stichting- Venray-Monumentaal, p/a Groene Hart 7, 5801 SX VENRAY. E-mail: venraymonumentaal@hccnet.nl

Peel en Maas, 3 februari 2005