

Stichting Venray Monumentaal

Peel en Maas  
6 januari 2005

# Koester uw Monument



Deze week: St. Antonius-abtkapel, monument van devotie, Hiept 3 in Venray. De muurkapel uit de 19e eeuw is gebouwd tegen een 18e eeuws bakhuisje, zoals er vroeger bijna bij elke boerderij aanwezig was. De combinatie van bakhuisje (nu veestal) en muurkapel is voor Venray zeldzaam en uniek. De reden van stichting is niet bekend. In de kapel stond vroeger een zeer primitief uit hout gesneden beeldje van Antonius met boek, reisstaf en bel, maar zonder varken. Van het originele beeld werd door P. Clephas een copie gemaakt. St.

Antoniusabt, of zoals men wel zegt St. Tunnis mit "t verreke is een van de meest populaire volksheiligen. Antonius wordt vaak afgebeeld met kruis(staf), boek en bel. De bel stamt uit de middeleeuwen die de kloosterlingen lieten horen dat men eraan kwam om giften in te zamelen. Het boek, soms dicht en soms opengelegd is het regelboek van de kloosterlingen. Aan zijn voeten een varken. St. Antonius Abt is een boerenheilige en beschermer van het vee. In Venray zijn zes kapellen aan hem gewijd. Een gebruik dat tot 1926 rond de

Veltumse kapel heeft bestaan is de Köpkesmert. Vroeger werden er op zijn feestdag, 17 januari, varkenskoppen bij opbod verkocht. De opbrengst was dan voor de kapel. Deze traditie is nog te vinden in Ayen en Groeningen.

Kent u ook zo'n beeldbepalende monumentale plek in Venray of een van haar kerkdorpen? Wilt u reageren of wilt u ons een goede (digitale) foto ter beschikking stellen? Die kunt u sturen naar het : secretariaat, Stichting-Venray- Monumentaal, p/a Groene Hart 7, 5801 SX Venray. E-mail: venraymonumentaal@hccnet.nl

Peel en Maas, 6 januari 2005