

Stichting Venray Monumentaal

Koester uw Monument

Deze week: Hagelkruis, monumentje van devotie. In de buurtschap Beek in Merselo staat het enige ijzeren kruis binnen de gemeente. Van oorsprong stond dit ijzeren kruis aan het oude Kerkpad. Dat was een zandweg die van de Odakapel aan de Hoenderstraat naar de Merseloseweg leidde. De plek was enkele tientallen meters ver op het hoge bouwland. Ooit hing er een porseleinen beeld, later een van zink. De laatste was erg groot en zwaar van verhoudingen. In de oktoberdagen van 1944 werd het kruis zwaar getroffen door granaatinslagen en onherstelbaar beschadigd. Daarna is het kruis naar zijn huidige plek gekomen, compleet met een klein nieuw kunststoffen beeld (bron Veldeke).

Kent u ook zo'n bijzondere plek in Venray of een van heer kerkdorpen? Wilt u reageren of wilt u ons een goede foto sturen? Het adres is Stichting Venray Monumentaal, p/a Groene Hart 7, 6801 SX venray. E-Mail venraymonumentaal@hccnet.nl

