



Peel en Maas 14 mei 1981

Op het moment dat wij dachten een punt te kunnen zetten achter onze serie Venrayse Wegkruisen, werd aan de Beek te Merselo alsnog een kruis heropgericht.

Het is een groot oud ijzeren kruis van de familie Pubben, dat in vroegere jaren als Hagelkruis in het Beekerveld stond; een paar honderd meter ten noorden van 't kapelletje van St. Jan.

Rond 1940 kwamen in het Beekerveld de kleine veldwegen te vervallen en men besloot toen het kruis te verplaatsen naar de Beek. Door oorlogsgeweld, werden daar kruis en corpus zodanig beschadigd dat men meende dat heroprichting geen zin meer had. Maar nu, na zoveel jaren, is men „van de dwa-

lingen zijns weegs teruggekeerd" en heeft men het ijzeren kruis grondig hersteld en voorzien van een kunststof corpus. Enige beplanting rondom, zal in de komende jaren deze plek zeker ten goede komen.

In de loop van de tijd hebben verschillende corpussen aan dit kruis gehangen. Zo zou destijds 'n porseleinen beeld, afkomstig uit de kerk van Merselo, het Hagelkruis gesierd hebben. Op het moment dat door oorlogshandelingen kruis en corpus zwaar beschadigd werden, hing er een metalen beeld. Een arm werd vernield en kon niet meer hersteld of vervangen worden. Dit beschadigde corpus wordt nog steeds bij de familie Pubben bewaard.

Peel en Maas 14-5-1981